

Dag lieve kinderen uit Gramsbergen en omstreken,

Zaterdag 25 november kom ik weer aan in de haven van jullie mooie stadje. Ik heb er weer zin in!
Samen met de pieten ben ik druk bezig om alles tot in de puntjes te regelen, zodat we er samen
een geweldig feest van kunnen maken!

Er is alleen wel iets vervelends aan de hand, alle pieten hebben pijn in de mond!
We weten nog niet precies wat er aan de hand is, maar iedereen doet zijn best om dit probleem
op te lossen. Het komt vast allemaal goed, zodat we met z'n allen naar jullie mooie stadje
kunnen varen!

Hopelijk verloopt de intocht dit jaar vlekkeloos en zijn jullie er allemaal weer bij op zaterdag

25 november om 13:00 in de Passantehaven!

Zit je op de basisschool in groep 1 t/m 6, dan ben je daarna bij het grote feest in de Binder
natuurlijk ook welkom! Samen gaan we er een geweldig feest van maken, tot dan!

**Groetjes,
Sinterklaas**